

Buren

Wekelijks vertellen buren hoe ze lief en leed met elkaar delen.

Wie: Sonja Loman (41) en Renske Hendriks (34).

Waar: Claudiuslaan, De Meern.

Buren sinds: 2013

Hoe vaak bij elkaar over de vloer? Iedere dag.

Meedoen? Mail naar:
un.reageren@ad.nl

‘Wij klikken enorm goed’

Sonja, buurvrouw van Renske.

„De achtertuinen van de huizen waar Renske en ik en onze gezinnen in wonen, komen uit op een autoluw pleintje. Een prettige plek voor kinderen om te spelen en automatisch ook een heel fijne ontmoetingsplaats voor de buren.

Toen mijn man en ik kinderen kregen, zijn we via dat pleintje in contact gekomen met andere mensen hier in de buurt. Al snel ontstond een gezellig burengroepje - dat, toepasselijk, als WhatsApp-groepnaam ‘gezellig’ heeft. Toen Renske haar oudste kreeg, is ze daar ook al snel bij aangesloten. We merkten toen dat we enorm

goed klikken. We staan echt op eenzelfde manier in het leven. Tijdens corona zijn we veel gaan wandelen en dan voer je natuurlijk diepe gesprekken. Toen kwamen we er steeds meer achter dat we allebei hetzelfde toekomstbeeld in ons hoofd hebben.”

Fijn

„We wonen hier namelijk echt heel fijn, maar eigenlijk is het onze droom om ruimtelijker te wonen. Meer in de natuur. Wat op dat moment begon als een soort geintje: ‘laten we met z’n allen in een grote boerderij gaan wonen’, is inmiddels uitgegroeid tot een échte wens en een groot project waar we nu al een jaar mee bezig zijn.”



▲ Renske (links) en Sonja (rechts) en hun gezinnen willen dolgraag een co-housing project beginnen.

FOTORUUD VOEST

‘Nu nog de perfecte plek’

Renske, buurvrouw van Sonja.

„Het project dat we zijn gestart heet Buurzaam. Samen met nog een ander stel, Michiel en Dionne, zijn we op zoek naar een locatie om ons co-housing woonproject te realiseren.

Onze droom is een kavel waar we zo’n 10 of 20 huisjes op bouwen, waar allemaal mensen in wonen met dezelfde idealen. We willen wonen met alle leeftijden en voor elkaar zorgen. We hebben een heel mooi beeld in ons hoofd. Daarbij kun je denken aan een gezamenlijke buitenkeuken, flexwerkplekken voor de bewoners, een klusschuur, een natuurlijke speeltuin, een moes-

tuintje, een pluktuin... En dat alles duurzaam gebouwd. En we willen graag zonnepanelen en warmtepompen.”

Gelijkgestemd

„Gelijkgestemde bewoners vinden lukt vast. Onze grootste uitdaging zit op dit moment in het vinden van een plek waar we dit kunnen uitvoeren. We staan voor heel veel open. Zo kunnen we een enorme oude boerderij verbouwen of juist alles vanaf het begin opbouwen. Iemand met een tip kan terecht op buurzaam.nl. Oh, en we gaan dit wel alleen doen als we écht die perfecte plek gevonden hebben, want waar we nu wonen hebben we het namelijk ook heel fijn!”